

Χωρίς Οικογένεια

Ο θίασος του Βιτάλι

Δραστηριότητα 1

Μελετώ τη σημασία των παρακάτω λέξεων.

Προβιά (= ακατέργαστο ή και κατεργασμένο δέρμα προβάτου ή άλλου ζώου με το τρίχωμά του), γκέτες (= εξαρτήματα στολής από χοντρό ύφασμα ή δέρμα από τον αστράγαλο ως το γόνατο, που καλύπτουν το κάτω μέρος των ποδιών, εκεί που τελειώνουν τα παπούτσια), πέτσινο (= δερμάτινο), μποτίλια (= γυάλινο δοχείο που στενεύει προς τα επάνω και στο οποίο τοποθετούν νερό ή άλλο υγρό (π.χ. κρασί)), κότσια (= ο αστράγαλος, ιδίως των ζώων / σε φράση με τη σημασία της φυσικής ή ηθικής αντοχής σε κάτι. Π.χ. Θέλει (γερά) κότσια αυτή η δουλειά), πουγκί (= σακουλάκι από ύφασμα ή δέρμα μέσα στο οποίο έβαζαν χρήματα), σιρίτια (= διακοσμητικά κορδόνια μεταξωτά, χρυσοϋφαντα ή πλεχτά, που ράβονται επάνω σε ενδύματα, καπέλα, στολές ή έπιπλα), ομήγυρη (= μικρό σύνολο ανθρώπων συγκεντρωμένων σε ένα χώρο), κατεργάρης (= χαρακτηρισμός ανθρώπου που με μικροαπάτες ή με διάφορα τεχνάσματα προσπαθεί να πετύχει κάτι)

Δραστηριότητα 2

Στο κειμενικό απόσπασμα που διάβασες ποια πρόσωπα συμμετέχουν;

Δραστηριότητα 3

Πώς αισθάνεται ο μικρός Ρεμί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της ιστορίας;

Δραστηριότητα 4

Βρες το σημείο του κειμένου όπου περιγράφεται ο Σινιόρ Βιτάλι και αντίγραψε στο τετράδιο γλώσσας το σχετικό απόσπασμα με τέλεια γράμματα.

Δραστηριότητα 5

Διάλεξε τρεις λέξεις του κειμένου που σου αρέσουν ή που σου φαίνονται ενδιαφέρουσες και φτιάξε τρεις δικές σου προτάσεις στο τετράδιο της γλώσσας.

Δραστηριότητα 6

Πώς κρίνεις τη συμπεριφορά του Σινιόρ Βιτάλι απέναντι στα ζώα του θιάσου του;

Δραστηριότητα 7

Ακούω το τραγούδι του Αλκίνοου Ιωαννίδη «ο Καθρέφτης» και σχολιάζω μαζί με το δάσκαλό μου το νόημά του! Τι καταλαβαίνω από το νόημα του τραγουδιού σε σχέση με όσα διάβασα στο κειμενικό απόσπασμα για την περίπτωση που ο μικρός Ρεμί έμοιαζε με τέρας. Οι στίχοι του τραγουδιού του Αλκίνοου Ιωαννίδη δίνονται παρακάτω:

Μια μέρα ήρθε στο χωριό γυναίκα ταραντούλα

κι όλοι τρέξαν να τη δουν.

άλλος της πέταξε ψωμί

κι άλλοι της ρίξαν πέτρα

απ' την ασχήμια να σωθούν.



Κι ένα παιδί της χάρισε ένα κόκκινο λουλούδι,

ένα παιδί

Ένα παιδί της ζήτησε να πει ένα τραγούδι,

ένα παιδί



Κι είπε ποτέ σου μην τους πεις

τι άσχημοι που μοιάζουν,

αυτοί που σε σιχαίνονται

μα στέκουν και κοιτάζουν.



Κι είπε ποτέ σου μην κοιτάς

τον άλλον μες τα μάτια,

γιατί καθρέφτης γίνεσαι

κι όλοι σε σπαν' κομμάτια.



Μια μέρα ήρθε στο χωριό

άγγελος πληγωμένος.

Τον φέρανε σε ένα κλουβί

κι έκοβε εισιτήριο ο κόσμος αγριεμένος,

την ομορφιά του για να δει.



Κι ένα παιδί σαν δάκρυ ωραίο αγγελούδι,

ένα παιδί

Ένα παιδί του ζήτησε να πει ένα τραγούδι,

ένα παιδί



Κι είπε αν θέλεις να σωθείς

από την ομορφιά σου,

πάρε τσεκούρι και σπαθί

και κόψε τα φτερά σου.



Κι είπε ποτέ σου μην κοιτάς

τον άλλο μες τα μάτια,

γιατί καθρέφτης γίνεσαι

κι όλοι σε σπαν' κομμάτια.