

**Όνομα & Επώνυμο:** Ασπί Ζανάϊ

**Σχολείο που πηγαίνω:** Δημοτικό Βασιλικού Ζακύνθου

**Τάξη που πηγαίνω:** ΣΤ΄ Δημοτικού

**Όνομα & Επώνυμο του Δασκάλου μου:** Κόλλιας Γεώργιος

**Σχολική Χρονιά:** 2016 – 2017

**Σύνολο λέξεων Περιβαλλοντικής Ιστορίας:** 394

«Το στενοχωρημένο σκουπίδι»

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα όμορφο μπουκάλι με πορτοκαλάδα. Όταν η πορτοκαλάδα είχε εξαντληθεί, οι άνθρωποι δεν πέταξαν το μπουκάλι στην ανακύκλωση αλλά στον κάδο απορριμμάτων. Το σκουπίδι (δηλ. το μπουκάλι) έγινε βρόμικο όπως και τα υπόλοιπα απορρίμματα. Την επόμενη μέρα, ένα απορριμματοφόρο ήρθε και πήρε τα σκουπίδι μαζί με όλα τα υπόλοιπα που ήταν στον πράσινο κάδο. Εκεί το σκουπίδι συνάντησε ένα ίδιο «σκουπίδι» σαν κι αυτόν. Ένα πλαστικό μπουκάλι δηλαδή.

- Γεια σου!

- Γεια! Τι κάνεις;

- Καλά! Πώς καταντήσαμε έτσι εδώ μέσα;

Τα δύο σκουπίδια ένοιωθαν στενοχωρημένα.

- Λοιπόν, εγώ θα σε φωνάζω Μπουκαλιλί!

- Κι εγώ θα σε φωνάζω Μπουκαλολό!

- Σύμφωνα!

Όταν το απορριμματοφόρο έφτασε στον προορισμό του και άδειασε ό,τι είχε μέσα του, οι δύο φίλοι έχασαν ο ένας τον άλλον.

- Μπουκαλιλίιιιι!!!!

- Μπουκαλολόοοοοο!!!

Ο ένας έψαχνε τον άλλον. Ο Μπουκαλιλί έφυγε μακριά από τον αέρα. Την άλλη μέρα βρέθηκε στα χέρια ενός κοριτσιού. Το κορίτσι πήρε τον Μπουκαλιλί και τον καθάρισε. Τον έκανε πεντακάθαρο. Αυτό που δεν ήξερε ο Μπουκαλιλί ήταν ότι πιο πριν το κοριτσάκι είχε βρει και τον Μπουκαλολό τον οποίο επίσης είχε καθάρισει. Οι δύο φίλοι ήταν πολύ χαρούμενοι που ξανασυναντήθηκαν.

- Ένα κορίτσι μας έκανε караβάκια! Τέλειο;

- Τέλειο! Τι καλό παιδί που είναι!

Το μικρό κορίτσι πήρε τα караβομπουκαλάκια της, τα πήγε στην πισίνα και ο Μπουκαλιλί κι ο Μπουκαλολό έκαναν βόλτες πέρα δώθε.

- Τόσο χαρούμενο δεν έχω ξαναγιώσει.

- Ούτε εγώ!

Τα караβομπουκαλάκια μετά από δύο μέρες βάφτηκαν το ένα μπλε και το άλλο κόκκινο. Το κοριτσάκι έπαιξε αρκετά μαζί τους μέχρι που μετά από κάποιο καιρό της χάλασαν και δε μπορούσε άλλο να τα χρησιμοποιήσει. Το κορίτσι φυσικά δεν έκανε το ίδιο λάθος που έκαναν στην αρχή οι άνθρωποι. Πήγε και τα πέταξε στην Ανακύκλωση. Έπειτα, το ειδικό απορριμματοφόρο της Ανακύκλωσης πήγε τον Μπουκαλιλί και το Μπουκαλολό σε ένα εργοστάσιο. Τα δύο σκουπίδια δεν ήξεραν πού βρίσκονταν. Μετά από λίγο έπρεπε να οδηγηθούν σε ένα ειδικό μηχάνημα που θα τα έλιωνε με στόχο να «ξαναγεννηθούν» στο μέλλον.

- Μπουκαλιλί ήρθε η ώρα να γίνω ένα άλλο μπουκάλι. Χάρηκα που είχα έναν φίλο σαν κι εσένα και τώρα που σου λέω τέτοια λόγια είμαι πολύ συγκινημένος.

- Κι εγώ δεν είχα ποτέ έναν τέτοιο φίλο σαν κι εσένα αλλά τώρα ήρθε η ώρα να γίνω ένας ωραιότατος κουβάς. Μακάρι να ξανασυναντηθούμε.

- Μακάρι!